

Zalig die zuiver van hart zijn, want zij zullen
God zien. Matt. V, 8.

BID VOOR † DE ZIEL

van Meijuffer

Agnes Irma VANDER EECKEN

dochter van

Jules en Augusta ROKEGEM

geboren te Sint Martens-Lierde den 3 Maart 1928
en er godvruchtig overleden den 10 November 1943.
voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden.

*Lid van de Congregatie, den bond van het H. Hart
en den Eucharistischen Kruistocht.*

De mensch is gelijk het gras en al zijn heerlijk-
heid gelijk de bloem des velds. Het gras verdort en
de bloem valt af als de geest des Heeren er over
blaast. Is. XL, 6.

Onschuldig en rein was ze, een lievelinge des
Heeren, zij werd weggenomen opdat de boos-
heid haar hart niet zou bederven, noch het bedrog
haar ziel bevleeken. Die in onschuld geleefd hebben
zullen als engelen zijn in den hemel.

O Maria, Moeder der smarten, ik heb ook zoo
veel geleden, maar ook naar uw voorbeeld, in stille
gelatenheid. Ik heb ook veel gebeden en daarom
sterf ik, met de vaste hoop, o Moeder van barmhar-
tigheid, dat Gij voor mij en mijne naastbestaanden
bij God genade zult bekomen.

Lieve moeder, heb goed, weent niet over mij
alsof ik dood ware. Ik leef in den hemel met de
maagden, bij Hem dien ik op aarde uit geheel mijn
hart bemind heb. H. Agnes off.

Lief broertje en zusje vaartwel, blijft altijd braaf
en den troost van moeder, volgt altijd het voor-
beeld van uw zuster. Lieve tante Irma heb dank
voor uwe liefde en teedere zorgen. Duurbare bloed-
verwanten vaartwel en blijft mij indachtig in uwe
gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
300 dag. aflaat.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.
300 dag. aflaat.

Dr. Victor Van Nieuwenhove, Geeraardsb.