

Zalig de vreedzamen, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.

Geboren te Godveerdegem den 23 April 1874
en godvruchtig overleden te Lembeke den
23 Januari 1936.

Versterkt door de HH. Sakramenten.

Lid van de Confrerie van het H. Sakrament,
van het Genootschap der H. Barbara en
van de Xaverianen.

Hij was eenvoudig, oprecht, waarheidslievend, gedienschtig en vol genegenheid voor iedereen. Zijn oog was slechts gericht op God, voor wiens aanbiddelijke goedheid hij leefde. Met gelatenheid en met een volkomen onderwerping heeft hij den kelk der smarten aangenomen en hem geledigd tot den bodem toe. Daarom was zijn leven stichtend, zijn geduld in het lijden voorbeeldig en zijn stervensuur troostvol. In de meest stichtende gevoelens is de overledene van deze wereld gescheiden. Bij dat sterfbed kon men maar één verlangen hebben: te mogen sterven zooals hij gestorven is.

Goede Vrouw, ween niet over mij, maar werp al uw zorgen op God, want als een goede Vader is Hij om uw geluk bezorgd.

Duurbare Kinderen vergeet de wijze lessen en stichtende voorbeelden van Vader niet en weest de steun en troost van Moeder. Draag uw smart en lijden aan God op tot lafenis mijner ziel.

Vaarwel, beminde Familieleiden en Vrienden, bidt voor mij opdat ik door Gods barmhartigheid in vrede moge rusten.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.
300 dagen aflaat.

Drukk. Oscar Ingels-Dhooge, Lembeke.