

Die de Heer vreest, zal welvaren in zijn uiterste  
en op zijnen sterfdag zal hij gezegend zijn.



† **BID VOOR DE ZIEL** †

*van*

**Carolus Van der Eecken**

*weduwenaar van*

**Mathilde Veeckman**

*geboren te Godveerdegem, den 5 November 1840,*

*overleden te Strijpen, den 14 October 1919,*

*versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden*

*Hij was lid van 't Gilde van den Zoeten Naam*

*Jesus te Godveerdegem, alsook van*

*'t Genootschap der Xaverianen en den H. Kruisweg.*



Laat ons binst ons leven het goede doen, dan  
zullen wij bij onze dood er de vruchten voor pluk-  
ken, want alles, uitgenomen God dienen, is hier  
ijdelheid en gaat voorbij.

't Was een man van waar Kristelijk geloof, ge-  
trouw aan al zijne plichten, vreedzaam in zijnen  
omgang, en gedienslig voor iedereen.

De wijsheid is bij de bejaarde menschen te vinden  
en de voorzichtigheid is de vrucht van een lang  
leven.

Heer, Gij weet dat ik in mijn lichaam groote  
pijnen geleden heb; doch ik heb ze verdragen met  
onderwerping aan uwe heilige Wil.

Lieve Kinderen, Kleinkinderen en Familieleden,  
ik verlaat u, doch niet voor altijd; tot wederziens  
in den schoonen Hemel, vergeet mij niet in uwe  
gebeden.

*Mijn Jesus Bermhertigheid. 300 dag. afl.*

Druk. De Keyser & Schautteet, Sottegem