

le . . . is het te sterven als men wel heeft geleefd.

† BID VOOR DE ZIELERUST †

van Mijnheer

Theofiel Van Der Eecken

Echtgenoot van Mevrouw

Celina VAN WIJNENDAELE

Geboren te Godveerdegem, den 29 September 1878

en zeer godvruchtig overleden te

St.-Lievens-Essche, den 5 Februari 1948

Versterkt door de H.Sacramenten der stervenden.

Lid van den Bond van het H. Hart.

@@@

Arbeidzaam, vroolijk, mannelijk vroom
gezond van lijf en leden,
gezond van ziel, tevreden
met alles wat de levensboom
aan vruchten gaf, zo leefde,
zo leed en zoo stierf in diep geloof,
beladen met een rijke schoof,
die steeds ten hemel streefde.

Hij was bemind bij God en de mensen, en er was niemand die één woord kwaad over hem sprak.

Hij was een man van geloof, goed voor zijn echtgenote en gezin, bezielde met een werkzaamheid en een liefde, die voortspruit uit een rein hart en een goed geweten.

Dierbare Echtgenote, lieve Kinderen en Kleinkinderen, geliefde Familieleden en goede Vrienden, ge hebt me zoveel troost gebracht in goede dagen en veel veel voor me gebeden; heb dank voor uwe genegenheid en zorgen, ook ik zeg U; tot weerziens bij de Heer.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U. 300 d. afl.

Drukwerken Colaes — St-Lievens-Essche