

De vrede der ziel in het uur der dood is dikwijls het begin der belooning voor den rechtvaardige.

H. Greg.

Bid voor de ziel † van Mevrouw

## MARIA ELVIDA VAN DER ELST,

echtgenoot van Godfroid Degaillier

*geboren te Geeraardsbergen den 13 September 1877*

*en overleden te Everbeek, op 3 Maart 1942*

*versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden*

Zij was een goede moeder ; altijd heeft zij haar kinderen tot het goede aangespoord, gansch vervuld zijnde van godsvrucht en wijsheid.

Geëerde moeder uw naam zal altijd in ons geheugen geprent blijven. Mach. Ps 44

Een droeve ziekte heeft deze dienares van God langen tijd beproefd ; haar onwankelbaar geloof is er niet door verzwakt ; met volle onderwerping heeft zij ook met verduldigheid geleden. God beproefde haar in dit leven opdat haar zuivere ziel sneller tot den schoot van haar Schepper zou opvliegen. H. Cyp.

Bemide echtgenoot, kinders en kleinkinders broeders en zusters, weent niet. Ik verlaat dit dal van tranen voor het land van vrede ; welhaast zal ik u voor altijd wederzien bij God. Gij lieve kinderen, aanhoort de laatste lessen uwer moeder, die gij altijd geëerd en bemind hebt eert uw vader al de dagen zijns levens, schenkt hem de liefde die gij mij toegedragen hebt. Bemint elkander en bewaart steeds de gedachtenis van uw moeder die u zoo lief had.

*Heer Jezus. geef haar de eeuwige rust 7 j. 7 q*

*Everbeek druk Depessemier Vanlerdonck*