

Die medelijden met den arme heeft, zal gelukkig
zijn. Boek der Spreuken



ZALIGE GEDACHTENIS

VAN JUFVROUW

LOUISE-MARIA-RENILDE VAN DER GEYNST

Dochter van wijlen

PIETER EN FELICITA SURDIACOURT

geboren te Paricke, den 20 December 1859 en
aldaar overleden den 20 Januari 1929, na eene lang-
durige ziekte, met volle onderwerping aan den
wil des Heeren.

Zij was lid der Confrerie van de H. Barbara.

Van hare kindschheid af, heeft zij in de vrees
des Heeren geleefd en zijne geboden onderhouden.
Haar rechtzinnig en vreedzaam karakter diende
voor elkeen tot voorbeeld. De ongemakken der
ziekte heeft zij met standvastigen moed uitgestaan.
Zij aanzag de dood met de zoete rust en de vaste
hoop van een goed geweten, vol betrouwen in
Jezus, Maria en Jozef.

Bedroeven wij ons niet. — Want hetgeen zi
verhoopte bezit zij nu.

Beminde Broeders en Zusters, dank voor uwe
genegenheid en zorgen en gij allen, Familieleden
en Vrienden vergeef mij niet in uwe gebeden.

Jezus, zacht en ootmoedig van hart, maak dat
mijn hart gelijk het uwe weze. (300 dagen afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.
(300 dagen afl.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert