

Zoals het den Heer behaagde, zoo is het geschied,
zijn Heilige Naam weze gezegend.



BID VOOR DE ZIELERUST

van

Mijnheer Jan-Baptist VAN DER GRACHT

weduwnaar van

Mevrouw Elisabeth SPINNOY

geboren te Dilbeek, den 26 April 1862, en aldaar
godvruchtig in den Heer ontslapen, den 25 Dec. 1941,
voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden.



De ouderdom bereikt op de weg der rechtvaardig-
heid, is eèn kroon van waardigheid. Spr. XVI, 31

Hij werd bemind door God en door de menschen
en zijn naam zal nog lang met eerbied herdacht
worden.

Hij was een liefdevolle echtgenoot en een zorg-
volle huisvader; zijn talrijk kroost trachte hij in eer
en deugd op te brengen, zijn zoo zachte dood scheen
de afreis te zijn van een Engel naar den Hemel want
hij is in den Heer ontslapen met die gelatenheid en
gerustheid welke voor degene die heengaat de kost-
baarste genade, en voor degene die den overledene
beweenen, de zoetste vertroosting is.

Beminde kinderen en kleinkinderen, ik dank u voor
uwe goede zorgen. Gedenkt u mijner, niet in droef-
heid en tranen, die voor de dooden vruchteloos zijn,
maar in gebeden en goede werken.

Jezus, Maria, Jozef!

(7 j. en 7 quadr. afl.)

R. I. P.

De plechtige lijkdienst en begrafenis hadden plaats
te Dilbeek, op Zaterdag 27 December 1941, te 10 uur.

Drukkerij Em. Tiebout, Dilbeek.