

O God, waarom ontrukkt gij ons dit duurbaar kind?
Waarom ontnemt gij het aan de liefde zijner ouders
en de genegenheid zijner zuster en familie? Ondoor-
grondelijk geheim! Gij wilt het, o Heer, het zij zoo!



BID VOOR DE ZIEL

VAN ZALIGER

Jean VAN DER GRACHT

geboren te Dilbeek den 11 December 1914,
en godvruchtig overleden te Ukkel, den 23 Sept. 1930,
voorzien van de laatste Heilige Sacramenten.

Wat is het leven van den mensch? Een rook die
voor weinig tijds verschijnt, en weer verdwijnt. —
H. Jacobus, IV, 15.

Hebt medelijden met mijne ziel en tracht God te
behagen. Onthoudt u en opent uw hart in Gods heilig-
heid. Verdrijft de droefheid verre van u, want de
droefheid heeft er vele gedood, en er is geen voordeel
in haar te vinden. — Eccl.

Bemide Vader en Moeder, teergeliefde Zuster en
familieleden, troost u over mij met moed; zoekt aflei-
ding in het gebed en dat de hoop op een blijde we-
derzien u den moed geve het noodlot te dragen.
Vaartwel... tot in der eeuwigheid....

*Jesus, Maria en Jozef, laat mijne ziel in vrede in
uw gezelschap rusten.* 300 d. afl.

Plechtige lijkdienst en begrafenis: Vrijdag 26 Sep-
tember, om 10 uren, te Dilbeek. — Tweede dienst:
Dinsdag 30 September, om 9 uren, te Itterbeek.

R. I. P.

Drukkerij F. Ringoet te Dilbeek.