

De rechtvaardige sterft gerust, zijn dood is slecht,
de overgang tot een beter leven.



Bid voor de ziel van
Hypoliet Van der Haegen

weduwnaar van

LUDWINE GABRIELS

geboren te St Kornelis-Horebeke den 12 Juli 1866
en godvruchtig overleden te Zegelsem
den 23 Maart 1943

gesterkt door de laatste H. Sacramenten



Hij was de trouwe echtgenoot en de goede vader die zijne kinderen in de vrees des Heeren opleidde en naar 't woord van den H. Franciscus van Sales, zijne kinderen duurzame lessen en christene deugden ten erfdeel heeft achtergelaten.

Hij is gestorven zooals alle echte christenen : gerust en gelaten met het zoete bewustzijn dat hij goed zijn plicht had vervuld, en God over hem tevreden was. Want een noeste, werkzame vader is hij geweest, die voor zijn vaderplicht niet terugschrok, maar in onverpoosde toewijding zich heeft opgeofferd voor 't welzijn van zijn kroostrijk gezin.

Beminde Kinderen en Kleinkinderen, troost U, ik ben moeder gaan vervoegen in den hemel. Samen met haar, zal ik voortaan over u waken, luistert naar het verlangen van uw vader : Blijft liefdevol vereenigd onder elkaar. Weest altijd goede christenen en blijft mij gedenken in uwe gebeden. In blij geluk, zien we dan elkander eens voor eeuwig weer.

Barmhartige Jezus geef hem de e.

Bid de vier akten tot lafenis zijner z.