

God gaf het ons, God nam het ons ;
Gods name zij gezegend !



ZALIG AANDENKEN

van

Inés-Sylvie Renée Van Der Haegen

teergeliefd dochterje van

Alphonse en Gerardine Roman

geboren te Nederbrakel, den 3 Juni 1927
en aldaar aan de liefde zijner ouders ontruk
den 21 Augustus 1927

Kindje lieveling van ons harte
Waarom toch deze aarde ontvlucht
Zie hoe moeder weent van smarte
Hoe uw vader treurt en zucht.

Maar ik hoor U : Wil niet klagen,
Als de goddelooze doet ?
't Zijn op aarde droeve dagen ;
Hier is 't zoo onzeglijk goed !

« Kort geleefd is kort geleden ;
Vroeg van d'aarde is vroeg bij God
'k Smaak hier alle zaligheden,
't Onuitsprekelijk englenlot. »

« 'k Wacht U hier, o Vader, Moeder
Met U allen, die mij mint:
Hier vereenigt de Albehoeder
d' Ouders met 't beweende kind. »

Druk, O. Van Nieuwenhove Nederbrakel.