

Ik heb nauwelijks een weinig geluk genoten en zie ik sterf. I REG.



BID VOOR DE ZIEL

VAN MEVROUW

MARIE VAN DER HAEGEN,

ECHTGENOTE VAN MIJNHEER

OMER VAN WYMEERSCH,

*geboren te Rooborst den 29 September 1874,
dochter van Petrus en van wijlen Natha-
lie Martens, godvruchtig overleden te
Velsicque den 21 Maart 1900.
Versterkt door de H. H. Sacramenten.*



Wij hebben voor haar gebeden en geweend, want wij zegden, wie weet of God haar het leven niet zal verlengen, nochtans, dat uwe wil, o Heer, geschiede en niet de onze. II REGEL.

God heeft ze geheiligd door haar geloof en hare zachtmoedigheid, zij heeft met eene wonderbare verduldigheid de ellende van eene langdurige ziekte verdragen, betrouwende op het woord van den apostel: God beproeft hier die hij bemint. Eccl.

Wat is de dood der rechtvaardigen! De rust, het einde van den arbeid, de belooning der beproeving, de prijs en de kroon van het strijden. H. CHRYS.

O Maria, op U heb ik mijn betrouwen gesteld, van U heb ik mijne zaligheid verwacht. H. PETR. DAM.

Jesus, Maria, Jozef, ik geef U mijn hert en mijne ziel.

Pitthem, drukk. We Veys-David.