

Hij is vroegtijdig door den Heer opgenomen op dat de boosheid der wereld zijn hart niet zou bezoedelen.

---

† **BID VOOR DE ZIEL van †**  
**Oscar-Cyrille VAN DER HAEGEN**

zoon van wijlen Pieter-Francis  
en van Marie-Sidonie VAN STEERTHEM

Geboren te Erwetegem, den 29 Juni 1897, en overleden te Strijpen, den 26 Mei 1918.  
versterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.

Lid der Confrerie van O. L. Vr. van  
Deynsbeke. - Te Erwetegem van de Heilige Barbara  
en van den h. Franciscus-Xaverius.

---

De brave jongeling, dien gij beweent, laat u het voorbeeld van een echt christelijk leven. Van zijne kindsheid af vreesde hij God en onderhield zijne geboden. In den godsdienst vond hij zijnen troost en zijnen moed; met Christus werd hij aan 't kruis gehecht, en, zooals Hij, leed hij verduelig; Daarom heeft de Heer nu zijn lijden in vreugde verafderd, en zijne ziel met onzegelijke vertroosting verblijd.

Allen sterven niet als helden voor het Vaderland, maar velen vallen als martelaren, en die marteldood, alhoewel min roemrijk en onbekend aan de wereld, is niet min verdienstelijk in de oogen van God, die alleen het lijden naar weerde zal schatten en beloonen.

Dierbare *Moeder, Broederen Zusters*, weent niet gelijk dezen die geen hoop hebben, ik sterf maar mijne liefde voor u sterft niet, eens zullen wij elkander wederzien in den Hemel. OSCAR geliefd kind, onze fierheid en onze vreugd, te vroeg zijt gij aan onze liefde ontrukkt, en nochtans buigen wij eerbiedig het hoofd voor Gods ondoordringbare raadsbesluiten uwe voorbeelden blijven onuitwischbaar geprent in het geheugen uwer bloedverwanten en vrienden. — Vol christene hoop roepen wij u toe: tot weerziens, tot weerziens, weldra in den Hemel.

*Lieve Jezus, Barmhertigheid 100 dag. afl.*

Druk. De Keyser en Schautteet, Sottegem.