

Waakt, want Gij kent noch dag noch uur op welke de Zoon des menschen komen zal . . . Hij zal komen op eene uur dat gij het niet meent . . . Weest dan altijd bereid, want gelukkig zijn die dienaren, welke de Heer op zijne toekomst waken-  
de zal vinden.

MATTH. XXV. LUCAS XII.



Ter Zaliger Gedachtenis  
van vrouw

**Theresia Van der Haeghen**

weduwe van Mijnheer

**Louis De Waele;**

geboren te Roosebeke den 15 Juni 1837 en god-  
vruchtig overleden  
te Welden den 21 Augusti 1909.

Zij was eene Moeder weerdig in het geheugen der goeden te leven, milddadig en goedhertig, die hare kinderen in de vrees des Heeren opvoedde en die voorbeelden van dengden achterlaat.

Zij beieverde hare plichten en lette op den omgang van haar Huis en at haar brood in ledigheid niet.

Kinderen, in mijn leven heb ik U uit ter harten bemind! Nu aanhoort mijne laatste bede: blijft één van hart en zin, wandelt in 'twaar geloof, in de vrees des Heeren en op het einde uwer levensbaan zult gij uwe Moeder wedervinden. Vaart well dierbare Kinderen, vergeet mij niet in uwe vurige gebeden.

Genadige Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust. Mijn Jezus bernhartigheid. 100 dag. afl.  
Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid. 300 dag. afl.

H. Jozef, vriend van Jezus Hart, bid voor ons. 100 dag. afl.

De vier Akten. 7 jaar en 7 x 40 dag. afl.

---

Eename. — Drukkerij Pius Verhegge.