

De rechtvaardige sterft gerust, zijne dood is het einde van zijnen arbeid en het begin van een beter leven.

Bid voor † de zielerust
van

BENJAMIN VANDERHAUWAERT,

geboren te Delftinge, den 3 Juni 1854 en
overleden te Everbeke den 4 Mei 1928.

Versterkt door de HH. Sakramenten.

De dood die volgt op een deugdzaam leven mag niet aanzien worden als een ongeluk, want de dood van den rechtvaardigen is kostbaar in de oogen van God en zijne gedachtenis zal in zegening blijven.

Met christelijke verdueligheid zag hij zijne laatste uur aankomen en onderwierp zich geheel en gansch aan den H. Wil Gods, overtuigd zijnde dat de dood voor de rechtvaardigen niets anders is dan een overgang tot een beter leven

Ad. Heb. XII.

Werkzaam en met zorgen heeft hij zijne dagen in de vrees des Heeren overgebracht daarom is hij in vrede gestorven, want die God vreest vaart wel in zijn uiterste en is gezegend op den dag zijner dood. Job. XIII 1

Zuster, kinders bloedverwanten en vrienden al weent niet, maar bidt voor mij en terecht mocht hij zeggen :

Gelukkig die in God geloven
Als zulke wonden 't harte slaan !
Het is de vader ginder boven,
Die 't zóó gewild heeft en gedaan !
Thans wandelt hij in 't eeuwig licht,
Dat 's Heeren troon omgeeft ;
Van aangezicht tot aangezicht,
Ziet hij Hem nu en leett.

Allerzoetste Jesus, wees voor mij geen rechter
maar zaligmaker, 300 dagen telkens Pius IX

Everbeke druk. DepessemierVanderdonckt