

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS! AMEN!



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

COLETA VAN DER HAUWAERT

Weduwe van Mijnheer

VICTOR VAN DER BRUGGEN

geboren te Nederbrakel

den 8 April 1863, en aldaar godvruchtig overleden

den 15 Maart 1933,

Versterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.

Zij was Jubilares van de Derde-Orde van den

H. Franciscus van Assisië

en van alle christelijke genootschappen.

Hoe gelukkig en verstandig is de mensch, die in het leven zoodanig poogt te zijn, als hij wenscht bevonden te worden bij den dood. Th. à K XXII-2.

Al wordt de rechtvaardige met den dood verrast, hij zal in de eeuwige rust wezen. Sap. 49-7.

Deze duurzame overledene was eene deugdzame, godvruchtige vrouw; zij was gedienschtig en voorbeeldig in haren omgang, en werd dan ook bemind van God en de menschen.

Die U beminnen, O Maria, zullen een grooten vrede genieten, en hunne ziel zal vrij zijn van den eeuwigen dood.

Bemінде Broeders en Bloedverwanten, wij hebben elkander bemind op aarde, gaan wij voort met elkander bij te staan door onze gebeden en goede werken.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.

300 d afl.

Mijn Jezus, bermhertigheid.

300 d. afl.

11.

£.

10.

Drukk. Frans De Geeter-Radys, Nederbrakel.