

Zalig zijn de dooden die in den Heer sterven. Apoc.



Gedenkt in uwe gebeden de Ziel
van Mijnheer

FRANS VAN DER HAUWAERT

Weduenaar van Mevrouw
CLOTHILDE DE GEETER

geboren te Nederbrakel,
den 19 September 1855 en godvruchtig overleden
te Parike den 28 Februari 1939

versterkt door de HH. Sakramenten der stervenden
Hij was lid van den Bond van 't H. Hart
van het Xaverianen genootschap en verscheidene
andere godvruchtige genootschappen.

De hooge ouderdom is eene belooning voor het
onderhouden van Gods geboden : eene kroon van
eer wanneer hij op den weg dergerechtigheid wordt
gevonden. (Prov. XVI.) Hij was een rechtschapen
man, minzaam en openhartig, goed en gedienschtig
voor iedereen; nauwkeurig en voorzichtig in zijn
handelwijze, rechtvaardig en vol geweten in zijn
werken en in 't volbrengen zijner christelijke plich-
ten. Niets viel hem te zwaar, als hij maar kon wer-
ken voor God en voor het welzijn van zijn familie.
Ook zal zijn gedachtenis in eere blijven.

Met een gerust gemoed en in de diepste gevoelens
van betrouwen en godvruchtigheid gaf hij zijn
schone ziel in de handen van den Heer. Zijn zachte
en stichtende dood was de belooning van zijn
rein en deugdzaam leven.

Teergeliefde Dochter en Schoonzoon, heb dank
voor de goede zorgen waarmede gij mij hebt om-
ringd, blijft steeds de wijze lessen indachtig, die
ik u gedurende mijn leven heb gegeven. Besteedt
al uw zorgen aan de opvoeding uwer Kinderen, die
de troost waren van mijn ouden dag en voor wien
ik nog langer had willen leven. Bemide Familie-
leden, gedenk mij dagelijks in uwe gebeden, en gij
vooral mijn neef, Priester des Allerhoogsten, wees
mij indachtig aan het Altaar des Heeren.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde (7 j. en 7 q.)

Druk. Jos. Radys-Galle, Nederbrakel.