

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.



Bid voor de ziel van

**THERESIA VAN DER HAUWAERT**

weduwe van

**CHARLES-LOUIS DE GEETER**

geboren te Segelsem,  
den 11 Juni 1833 en overleden te Nederbrakel,  
den 16 Augusti 1916,  
voorzien van de HH. Sacramenten der Stervenden.

— — — — —  
**D**E ouderdom is eene kroon van eer wanneer hij gevonden wordt op den weg der deugd. Prov. 16.

Die den Heer vreest zal een gelukkig einde hebben en zal op zijn sterfbed gezegend worden. Ecc. 1. 13.

O Heer, Gij weet dat ik zware pijnen heb uitstaan in mijn lichaam, maar dat ik naar ziel, uit ontzag voor dit gaarne leed. Mach. II 6, 30.

Zij is gestorven, volkomenlijk op God betrouwend.

Duurbare Kinderen en Bloedverwanten, vaartwel, ik verwacht u in den Hemel, waar wij, ik hoop het, allen eens zullen vereenigd zijn. Heb dank, mijne lieve dochter voor uwe lange en goede zorgen. God zegene u allen.

Heilig Hert van Jezus, maak dat ik u altijd meer en meer beminne. 300 d. afl.

R. I. P.

.....  
Nederbrakel. - We O. Van Nieuwenhove & A. Vand. Driessche