

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS. Amen.



Bid voor de ziel

van Mevrouw

Florine VAN DER HEYDEN

echtgenoot van Mijnheer

GUSTAAF DE STERCCKE

geboren te Oprakel den 1 Februari 1884 en
godvruchtig overleden te Lessen den 15 April 1937.
voorzien van de H. H. Sacramenten der stervenden.

Heden is de mensch morgen is hij verdwenen..
Gelukkig dan hij die het uur zijner dood altijd voor
oogen heeft en zich alle dagen bereid maakt om te
sterven: want als het morgen is, denkt dat gij den
avond niet bereiken zult, en als het avond is wacht
u wel van op den dag van morgen te rekenen.

Gelukkig de mensch die niet wandelt naar den raad
der goddeloozen, noch op den weg der zondaren
staat, maar die zijn vermaak vindt in de wet des
Heeren en deze overweegt want al wat hij doet zal
hem nuttig zijn ter zaligheid, want de Heer heeft
het levensgedrag der rechtvaardigen lief en beloont hen.

God mengt het geluk der aarde met bitterheden
opdat wij een ander geluk zouden zoeken, wiens zoe-
ticheid niet bedrieglijk is.

Duurbare echtgenoot en bloedverwanten, ik ver-
laat dit aardsche leven om voor den oppersten rech-
ter te verschijnen. Wij zullen elkander niet meer
zien op deze wereld, maar onze liefde zal blijven
voortduren in den Hemel. Een laatste gunst vraag
ik U: " Vergeet mij niet in uwe gebeden.

Mijn Jezus Barmhartigheid. 300 d. afl.

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt.