

Waakt want gij weet niet op wat uur uw Heer komen zal. — Zalig de dienaar dien God zal bereid vinden wanneer Hij zal komen rekenschap vragen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Hortense VANDER HEYDEN

weduwe van

Mijnheer Remi Van Keymolen

geboren te Ste Maria-Lierde, den 23 November 1865
en aldaar schielijk overleden den 21 December 1938.

O Heer! hoe diep moeten wij buigen voor Uwe ondoorgrondelijke besluiten! Wees uwe dienares indachtig.

De weg naar het graf is altijd open: elk uur, elke minuut kan de tijd uit zijn, kan de eeuwigheid beginnen. Wijs is de christen die zijn leven zoo doorbrengt gelijk hij bij zijn sterven begeert gevonden te worden.

De betreurde overledene was een voorbeeldige echtgenoot, een deugdzame moeder vol toewijding en bezorgdheid om het geluk van haar kinderen.

Gelief o Heer! uwe genade uit te storten over de overledene en te troosten die in droefheid zijn.

Bemide kinderen, ik verlaat u: gij waart getuigen van de zorgen die ik u heb toegewijd en van de liefde die ik u heb bewezen, geeft gij mij nu een laatste bewijs van uw dankbare wederliefde: helpt mij door uwe gebeden.

Barmhartige Jezus, geef hare ziel de eeuwige rust.
Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

(300 d. afl.)

R. I. P.

Uitg. Lafort, Maria-Lierde