

Als ik ten laatste maar in de eeuwige zaligheid  
aanland, wat is er dan aan gelegen, wat en hoeveel  
ik geleden heb.

THOMAS A KEMPIS. LVII-2.

†

Bid voor de rust der ziel  
van

## MARIE VANDERHEYDEN

Echtgenoot van

REMI DE VOS

geboren te Michelbeke, den 22 Februari 1881 en  
aldaar godvruchtig overleden den 25 Augusti 1925.

*Versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.*

**Zij was lid van den Wekelijkschen Kruisweg.**

Met kalme gelatenheid heeft zij een onmeedoogende kwaal verdragen, en tot den bodem toe geleidigd den Kelk eener langdurige ziekte die God haar had overgezonden, wel overtuigd als ze was dat: wie met Jezus lijdt zich met Hem zal verheugen.

De volmaakte deugd wordt in den tegenspoed gekend: God heeft haar niet gespaard in 't opleggen der kwellingen voor iedereen is zij geweest een voorbeeld van verduldigheid en onderwerping aan Gods H. Wil.

Vurige christene, verkleefde echtgenoot, voorbeeldige huismoeder heeft zij gedurende haar leven vele verdiensten vergaderd voor den hemel.

Vaarwel beminde Echtgenoot, teergeliefde Kinderen, Bloedverwanten en Vrienden, ik verlaat een aarde van lijden en ellenden voor één rijk van zaligen vrede; weent niet over mij; eens toch zien wij al te samen elkander weer! Gedenk my steeds in uw gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid!

(100 dag. all.)

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (7 jar. en 7 quad.)

**Zij ruste in vrede! Amen.**

*Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert*