

O bittere en onverbiddelijke dood hoe scheidt gij
ons (echgenoot en echtgenoot) van elkander.

I REG. C. XV.



ZALIGE NAGEDACHTENIS
VAN MEVROUW
ADOLPHINE VAN DER HOEVEN
ECHTGENOOTE VAN MIJNHEER
CYRILLE COSYNS

geboren te Sarlardinghe den 24 Augustus 1874
en aldaar overleden den 5 Februari 1903.

Voorzien van de H. H. Sakramenten der stervende

Op den dag der beproeving zucht ons herte
wel is waar, en bittere tranen ontvloeien onze oog-
en; niettemin willen wij hetgeen God wil; en dit ge-
dacht dat Gods wil geschiedt, bedaart ons gezucht
en stelt onze tranen.
H. BERN.

Immers de schikkingen der voorzienigheid, hoe
pijnlijk zij ook vallen, zijn toch altijd rechtvaardig
altijd heilig altijd aanbiddeijk. Van hare kindsheid
af heeft zij in de vreeze Gods geleefd en de weg zij-
ner geboden bewandeld.
TOB. II. 13.

Zij hield zich met hare eigene zaken bezig en vol-
bracht alle hare plichten (H. B.) het hert van haren
man was gerust op haar (Prov. xxxi. 2.) omdat zij
beiden overtuigd waren van deze woorden van den
H. Joan. Chrys; het waar huwelijk bestaat daar,
waar de echtgenoten elkander achten en beminnen.

Beminde Echtgenoot, Ouders, Broeders en zusters
troost u, ik verlaat eene aarde van ellende voor het
rijk der vrede . . . Weest de steun der jonge wee-
zen en mij gedachtig in uwe gebeden. Gij nabestaan-
den en vrienden, bidt voor mij.

Minnelijk hert van Maria, wees mijne zaligheid.
(300 dag. afl.)

R. I. P.

Drukk. Arm. Depessemier, Everbeke.