

De beste bereiding tot den dood bestaat in eene volkomene onderwerping aan den H. Wil Gods.



BID VOOR DE ZIEL VAN

zaliger

LUCIA VAN DER KELEN

Echtgenootte van

BENOIT JANS

geboren te Borgt-Lombeek, den 19 Maart 1877,
godvruchtig overleden te Wambeek,
den 10 Augustus 1936,
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.



Zij was minzaam, openhartig en goed voor iederen, daarom zal haar aandenken altijd in zegen blijven bij allen die haar gekend hebben.

Bemide Echtgenoot, de dood komt mij aan uwe liefde ontrukken, mijn afsterven zal uw hart met droefheid vervullen, maar troost u, onze scheiding zal niet lang duren, in den Hemel zullen wij elkander wederzien om ons voor altijd te verblijden.

Bemide Kinderen en Kleinkinderen, ik bedank U voor al hetgeen gij gedaan hebt om mij te troosten en bij te staan : blijft altijd wel onderdanig aan vader al de dagen van uw leven, leeft altijd deugdzzaam en godvruchtig, vervult altijd wel uwe christelijke plichten en weest de ziel van uwe moeder indachtig in uwe gebeden en in de H. Communie.

Bemide Bloedverwanten, vergeet mij niet in uwe gebeden, ik zal u in den Hemel beminnen gelijk ik u op aarde altijd bemind heb.

H. Hart van Jezus ik betrouw op U. 300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

Wambeek, Emiel Pappaert.