

Hoe aangenaam is het te sterven, als men wel geleefd heeft. (H. Augustinus).



De rechtveerdige, die eenvoudig wandelt, zal gelukkige kinderen nalaten. Prov. XX, 7.

De ouders die hunne kinderen in de deugd opvoeden, zullen er hunne vreugd en hunnen troost in vinden gedurende hun leven : en in het uur hunner dood zullen zij niet bedroefd zijn.

Eccl. XXX, 2.

De grootste troost voor hen die haar afsterven beweenen is de overtuiging dat zij eene onberispelijke echtgenootte is geweest en eene goede moeder.

H. Aug.

Zij had eene bijzondere godsvrucht tot het H. Hart van Jezus en Onze Lieve Vrouw ; daarom hebben wij de vaste hoop dat God hare schoone ziel in genade heeft ontvangen.

Lieve echtgenoot, mijn weggaan veroorzaakt u een grievende smart ! Wij zullen vereenigd blijven door de hoop van malkander weder te zien ! God steune U ! Tot in den hemel.

Lieve kinderen, mijne kroon en mijne fierheid, dank voor uwe zorgen en blijken van genegenheid. Troost u met de christelijke gedachte dat wij malkander zullen terugvinden in het eeuwig leven. Gij vooral, mijn lieve Zoon Priester, waar gij ook zijn moogt, gedenk u mijner in het heilig Misoffer.

(S. Aug.)

Heb dank ook, mijne getrouwe dienstmaagd, voor uwe verkleefdheid gedurende 25 jaar.

H. Maagd Maria, troosteres der bedrukten, leid hare schoone ziel bij uwen goddelijken zoon in den hemel.

Zoet Hart van Jezus, wees mijn toevlucht.

(300 dag. afl.)

Druk. V. Van Nieuwenhove, Geeraardsb. B. 16463.