

Zij heeft den strijd gestreden  
des levens harden strijd,  
haar streven was aan 't goede,  
aan eer en plicht gewijd.



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Joanna Jozefina Van der KERKEN

weduwe van

**Jozef VERLINDEN**

*geboren te Oelegem den 21 December 1847,  
overleden te Wyneghem den 19 Meert 1910.*

**Bediend van de H.H. Sacramenten.**

Alwêer is hier de dood met hare zeis  
[gekomen,  
en heeft aan 't kinderhart een' Moeder  
[teer ontnomen.

O teergeliefde Moeder,  
Zoo goed en weerd beschreid  
U gunne de Albehoeder  
de ruste in eeuwigheid! . . .

Richt uw treurgen blik naar boven,  
want vandaar komt hulp en troost.

Kind'ren lief van uit den hemel  
waak ik op u, onverpoosd.

Mijn Jezus bermhertigheid            100 dag afl.  
Zoet Hert van Maria wees mijn heil   300 dag. afl.