

Zalig dezen die in den Heer sterven. (Apoc.)



Bid voor de ziel

van

ALIDA VANDERLINDEN

echtgenoot van

VICTOR MINNAERT

geboren te Nederbrakel den 24 November 1872
en overleden te Lede den 20 Oogst 1945.
voorzien van de H. H. Sacramenten der stervenden.

God mengelt het geluk dezer aarde met bitterheid en beproevingen opdat wij een ander geluk zouden betrachten dat onbederfelijk en onvergankelijk is.

De zoetste vertroosting die men in het graf meedraagt is het getuigenis dat men een onberispelijke echtgenoot, een teedere en liefdevolle huisvrouw is geweest die haar brood niet in ledigheid heeft geëten en den gang van haar huis nauwkeurig gadesloeg.

Zij heeft veel, wel en lang geleden; gelijk het goud door het vuur gezuiverd wordt, zoo ook zuivert God door het liiden de ziel der rechtvaardigen en Hij geeft hen de genade om met verdueligheid en gelatenheid de lasten en de pijnen der ziekte verdienstelijk te maken voor den Hemel — Om martelaar te zijn is noch zwaard, noch vuur noodig: het is genoeg zijn liiden verduelig te verdragen. (H. Greg)

Dierbare Echtgenoot, geliefde familie, gij weet hoe ik u bemind heb, wilt dan mijne liefde niet vergeten maar denkt veel aan mij vooral in uw gebeden. Vaart allen wel en ik verwacht U bij O. L. Heer.

Mijn Jezus barmhartigheid!

Nederbrakel, Druk. Wwe O, Surdiacourt