

Een kind van Maria zal nooit verloren gaan.
H. Bernardus.



BID VOOR DE ZIEL VAN
Amelie VAN DER LINDEN

dochter van

Jacobus & Felicitas DE SMET

geboren te Ste-Maria-Audenrode, den 30 Juli 1838
en aldaar godvruchtig in den Heer ontslapen
den 26 Mei 1915,
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

*Zij was lid van de Congregatie van de
Jonge Dochters. den Wekelijkschen Kruisweg,
de Confrerie van St Antonius,
de Derde Orde van den H. Franciscus, enz.*

AMELIE was eene voorbeeldige congreganiste :
nauwgezet in 't kwijten van al hare plichten, leidde
zij een stil, eenzaam, eenvoudig en godvruchtig
leven. Al werkende en biddende besteedde zij
haren tijd en at haar brood in ledigheid niet.
Dagelijks woonde zij de H. Mis bij en naderde tot
de H. Tafel met engelachtige vurigheid. Den
noodlijdende, gaf zij bescheiden eene milde aalmoes.

Beminde Medezusters der Congregatie. blijft
volherden op den rechten weg, bidt voor mijne
zielerust en tot wederziens in den Hemel.

Zoet Hert van Maria, wees mijn heil. 300 d. a.

R. I. P.

Nederbrakel. — Drukk. J. Radys-Galle.