



Heel de ziel der handelwijze, en 't geloof van dezen waren christen ligt besloten in de kenspreuk van den H. Apostel Paulus in zijn brief aan de Romeinen : « Laat u niet door het kwade overwinnen, maar overwin het kwade door het goede ».

Kap. 13.21,

Door zijn eenvoudigheid, nederigheid en onuitputbare goedheid had hij vrede met enieder.

ibid. v. 13 en 14.

Hij had een edel inborst en een medelijdend hart van God ontvangen ; zoo was hij de vader der armen, de trooster der bedroefden, de steun van weduwen en weezen.

Job. 29-16 Ps. 145. 9.

Menig man die met hem in betrekking kwam, ging verbeterd heen. Velen wendde hij af van de wegen der ongerechtigheid.

Malach. 2. 6.

Hij bouwde den Heer een tempel... en Gods huis werd voltrokken met alles wat noodig was tot den eeredienst.

3 Reg. Kap. 6.

Hij was bezorgd voor het volk dat hem vertrouwen schonk, en verwierf roem door de manier waarop hij handelde.

Ecc. 50. 2. 5.

Op zijn graf weenen wij, weliswaar — maar als christenen ! God dankende omdat Hij hem had gegeven als een voorbeeld in ons midden, en omdat wij mochten beseffen dat hij beter en grooter was als wij.

V. H.

Duurbare Kinderen en Kleinkinderen, ik heb U den weg aangeleerd. Weest altijd eensgezind van hart en geest, en de God van liefde en vrede zal altijd bij u zijn.

Ad. Corinth.

Zoet Hart van Jezus, maak dat ik U altijd meer en meer beminne.

(volle afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

(volle afl.)

Druk Victor Van Nieuwenhove, Geeraardsbergen.