

In al uwe werken wees uw uitersten indachtig en
gij zult in der eeuwigheid niet zondigen.



BID VOOR DE ZIEL

van

Arthur Vander Linden

echtgenoot van Mevrouw

MARIE DUROISIN

geboren te Nederbrakel,

den 7 Mei 1892 en er overleden, den 21 Februari
1928, versterkt door de HH. Sacramenten



Het is een heilig en zalig gedacht voor de over-
ledenen te bidden. 2 Mach.

Hij was een deugdzaam man, wandelde in de
vrees des Heeren en week af van het kwaad, daar-
om werd hij bemind van God en van de menschen
en blijft zijne gedachtenis in zegen.

Niets is zekerder dan de dood; niets zoo onzeker
dan het oogenblik onwelk zij kan komen. Waakt
dan omdat gij noch dag kent noch uur.

Maria was mijne hoop binst mijn leven en mijn
troost in de uur mijner dood H. Alph.

Beminde Echtgenoote, lange jaren hoopte ik
gelukkig te leven aan uwe zijde. God heeft het an-
ders geschikt. Ik vertrouw U ons duurbaar kind;
kweek het op in de vrees des Heeren opdat het
eens ons geluk moge wezen in den Hemel. Bloed-
verwanten en vrienden, bidt voor mij.

Bermhertige Jezus, geef hem de eeuwige rust.
100 d, afl.

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel