

Het is een zalig en heilig gedacht voor de overledenen te bidden.



Bidd voor de Ziel

VAN MIJNHEER

AUGUST VAN DER LINDEN

ECHTGENOOT VAN JUFVROUW

SYLVIA FAINGNAERT

geboren te Nederbrakel den 2 Maart 1828
en aldaar overleden den 30 December 1901

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.



Hij heeft de pijnen zijner langdurige ziekte met verduldigheid verdragen; en zijn betrouwen op God gesteld: daarom heeft hij op zijn doodsbed gerust mogen zeggen: « De Heer zal mij beloonen volgens mijne gerechtigheid. Hij zal mij vergelden volgens mijne werken; want ik heb de geboden van den Heer onderhouden, en ik heb mijnen God niet ontrouw geweest. Ps. XVII.

Mijne kinderen, bewaart de voorschriften van uwen vader en vergeet de lessen uwer moeder niet: Gij weet hoe ik mij ten allen tijde onder u gedragen heb, den Heer dienende met alle ootmoedigheid, en onder tranen en beproevingen die mij overkwamen u vermanen en onderwijzende. (Act. Ap.) Doet wat gij van mij geleerd, gehoord en gezien hebt, weest eens onder elkander, onderhoudt de geboden van God en leeft zoo dat gij u in de uur uwer dood moget verblijden.

Mijn Jesus, bermhertigheid. (100 dag. afl.)

R.

I.

P.