

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS ! AMEN.



BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

BERTHA VANDERLINDEN

weduwe van Mijnheer

LOUIS MARROYEN

geboren te Nederbrakel

den 3 Augustus 1894, en er godvruchtig overleden

den 20 December 1918,

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.

Mijn God ! mijn God ! Waarom zoo eene teedere moeder aan hare nog zoo teedere kinderkens ontrukken ? Waarom in den bloei van haar leven haar ontnemen aan de liefde en verkleefdheid van hare bloedverwanten en vrienden ! O mysterie ! groot mysterie ! Buigen wij het hoofd en God aanbeddende zeggen wij : Dat uw wil geschiede en niet de onze.

Zij was met edele gaven rijk bedeeld, christene deugden geleidden hare voetstappen en gaven haar wijsheid in woorden en werken. Bekommerd met eigene plichten, met elk bevriend, tot weldoen altijd bereid en met eene engelachtige goedheid, met elk minzaam en dienstveerdig, telde zij vele vrienden en haar vroegtijdig afsterven verwekt droefheid in menige herten.

Mijne teergeliefde kinderkens, gij kent noch gevoelt uw lot, ik verlaat u met zooveel te meer droefheid, maar het is Gods wil. Wanneer gij later mijn vroegtijdig afsterven zult betreuren en mijnen laatsten vaarwel verstaan, herdenkt mijne laatste bede en mijnen laatsten wensch : ik beveel u aan de bescherming en den zegen van God : ik verlang dat gij opgroeit, leeft en sterft in deugd en de liefde Gods. Gij mijne geliefde moeder, broeders en zusters, in wederzijdsche liefde hebben wij altijd geleefd, herdenkt mijne ziel, herdenkt mijne kleine kindertjes.

Zoet Hert van Maria wees mijn toevlucht.

300 dag. afl.

R. I. P.

Nederbrakel, Jos. Radys-Galle, Neerstraat.