

Geloofd zij Jezus-Christus Amen.

† BID VOOR DE ZIEL †

van

Clara Leocadia Van Der Linden

echtgenoot van

HUBERT HENAU

geboren te Segelsem, den 9 Januari 1896, en
godvruchtig overleden te Nederbrakel den 24
December 1930, versterkt door de HH.Sacramenten,

Lid van 't genootschap van de H. Barbara.

Haar eenvoudig vroom gemoed, haar deugzaam en godsdienstig leven, strekken tot stichting van allen die haar kenden. De geest des gebeds bezielde haar... In de bitterste beproevingen was haar verdueligheid en betrouwen op Gods voorzienigheid groot. " Heer, ik heb op U gehoopt, laat niet toe dat ik beschaamd worde, verlos mij in uwe rechtvaardigheid. " O Maria, Moeder van Smarten op U heb ik mijn betrouwen gesteld. "

Ach, dierbare echtgenoot, moeder, broeder en zusters, met een hart tot brekens overstelpt van verdriet, ziet gij mij als ontstolen van U gescheiden. Ja, ook dusdanig betreurt gij het zoo spoedig verlies van al wat U duurbaar was... maar herademt, verbant toch uw verdriet, opdat in uwe boezems die plaats kunne ingenomen worden door zalige gebeden. Volgt mij, bewandelt gestadig het pad der deugd, godsvrucht en eer, om, zoo gij het top-punt van het doel uws levensloop zult bereikt hebben, hierna gezamenlijk de kroon des Hemels te mogen dragen.

En gij, mijn teergeliefde kinderen, gij hebt uwe moeder verloren. God had ze U geleend. Blijft verenigd in Jezus en Maria door de banden der liefde. Luistert naar uw vader, bemint elkander, onderhoud de geboden van God, dient Hem in waarheid en tracht immer te doen wat Hem behaaglijk is. Weest mij indachtig in uwe gebeden en H. Communien; dan na een korte scheiding zullen wij elkander wederzien in den schoonen Hemel.

Mijn Jezus barmhartigheid! (300 d. afl.)

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel