



GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. AMEN.

† BID VOOR DE ZIEL
VAN MIJNHEER

DÉSIRÉ VAN OER LINDEN

ECHTGENOOT VAN MEVROUW

MELANIE MACHTELINCKX

geboren te Ste-Maria-Audenhove
den 9 Maart 1854 en aldaar godvruchtig overleden
den 10 Augustus 1935,

Versterkt door de 11. Sakramenten der stervenden.

Hij was een man, christene met naam en daad, de deugd oefenende zonder menschelijk opzicht en bezield met een levendig geloof; steeds zijne christelijke plichten indachtig, zoodat hij stervende zich de woorden van den Apostel mocht toeëigenen; « ik heb de goede strijd gestreden. mijne loopbaan vol-eindigd, nu zal ik de kroon der zegepraal ontvangen die voor mij voorbehouden is ».

De hooge jaren zijn eene kroon van eer, wanneer zij in het beoefenen der christelijke deugden en in de wegen der gerechtigheid gevonden wordt.

De godsvrucht tot Maria is een waarborg van zaligheid, welke God geeft aan dezen die Hij tot den hemel heeft voorbestemd.

Vaarwel, beminde echtgenoot, kinderen en klein-kinderen, ik dank u voor uwe liefdevolle zorgen, blijft onverpoosd de wegen der gerechtigheid volgen, zij leiden tot den hemel; daar zien wij elkander weder. Vergeet mij niet in uwe gebeden.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

300 d. afl.

Nederbrakel, druk. Frans De Geeter-Radys.