

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. Amen!



Bid voor de ziel

van Mejuffer

Eleonora VAN DER LINDEN

dochter van wijlen

Mijnheer Charles-Louis en Mevrouw Melanie Deprez

geboren te Nederbrakel den 30 Augusti 1867, en
aldaar godvruchtig overleden den 22 November 1938.
Voorzien van de H. H. Sacramenten der stervenden.

Lid van de Congregatie van O. L. Vrouw.

Zalig zijn zij, die zuiver van harte zijn, want zij
zullen God zien. Matth. V-8.

Van haar kinderjaren in de vrees des Heeren op-
gevoed, heeft zij standvastig den weg der deugd
bewandeld en haar leven vlekkeloos doorgebracht.

Tob. II-13.

Maanden lang leed zij bij dage en nachte. De
Goede God schonk haar de genade met vol geloovig
verstand, stichtende en edelmoedig te sterven, zachtjes
met den naam van den Zachtmoedigen Lijder op de
lippen.... Jezus!

Aan U, Maria, als aan mijn Oppervorstin heb ik
mij van jongs af toegewijd; mijn hart heeft U altijd
bemind, mijn tong heeft U altijd geloofd, bid nu
voor mij; ik was uw kind, toon dat Gij mijn
Moeder zijt. H. Bernardus.

Beminde Broeder en Vrienden, dank voor uw
zorgen en vriendschap. Ik smeed u mij indachtig te
zijn in uw gebeden, opdat de barmhartige God mij
genadig weze en mij in Zijn Rijk van glorie ontvangt,
waar ik hoop, dat wij eens voor eeuwig zullen
vereinigd zijn.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. añ.

R. I. P.

Nederbrakel Druk. Wwe. O. Susdiacourt