

Heere, geef hem de eeuwige rust en dat het  
eeuwig licht hem verlichte. (50 d. afl.)

† BID VOOR DE ZIEL VAN DEN HEERE

**Hippolyte VANDERLINDEN**

echtgenoot van vrouwe

**CATHARINA WILLEMS**

lid van St-Xaverius' genootschap en van  
de confrerie der H. Barbara

geboren te St-Cornelis-Hoorebeke den 21 Juni 1850  
en godvruchtig in den Heer ontslapen  
te Ste-Maria-Hoorebeke den 18 Februari 1916  
versterkt door de H. Sakramenten der stervenden.

Weest wel indachtig dat de ziekten en de be-  
druktheden van God komen. De dood, het leven,  
de gezondheid, de krankheid, dit alles valt ons  
ten deele op bevel, of ten minste door toelating  
van de goddelijke Voorzienigheid, die daarin niets  
dan het welzijn en de zaligheid der menschen voor  
oogen heeft. Dit toont ons klaarlijk hoezeer God  
ons bemint.

S. Vinc. a Paulo

Vaarwel, geliefde Echtgenootte, ik sterf, maar  
wees verzekerd dat mijne liefde aan 't graf niet  
eindigt; ik heb u bemind op aarde en blijf u be-  
minnen in den hemel.

Vaartwel, beminde Kinderen, gij weet wat Vader  
voor u deed om u eene goede opvoeding te geven.  
Vergeet de lessen niet die gij ontvangen hebt:  
Eert uwe Moeder, staat haar bij, weest haar troost,  
bewandelt immer het pad der deugd, zoo zult gij  
eens weer bij Vader zijn in de eeuwige vreugden  
des hemels.

En gij, mijne Kinderen, die mij op mijn lijdens-  
bed niet mocht bezoeken, gedenkt wel dat ik met  
mijne gedachten bij u was. God wille u allen zeg-  
nen en beschermen.

Jezus, zoon van David, ontferm u mijner.

100 d. afl.

**S.M. Hoorebeke, De Clippele-Van Wymeersch**