

De vrees des Heeren verblijdt het hart ; Zij verschaft
vreugde en een lang leven. Eecl. I 12

BID VOOR ✠ DE ZIEL

van Mevrouw

Hortense Van Der Linden

weduwe in 1ste Huwelijk van Mijnheer

FRANS TORREKENS

en in 2de Huwelijk van Mijnheer

ALFONS MARROYEN

geboren te Nederbrakel den 25 Mei 1838

en aldaar godvruchtig overleden den 11 Mei 1931

Versterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden

Lid der Confrerie van de H. Barbara

Zij was eene omzichtige vrouw bekleed met ootmoedigheid kloekmoedigheid en eerbaarheid, uitgeput van krachten is zij gestorven in eenen gezegenden ouderdom. Gedurende haar lang leven droeg zij een uitmuntende zorg voor haar huisgezin en bestierde het godsdienstiglijk. Zij vond haar geluk in het kwijten harer plichten, haar kinders en kleinkinderen waren het voorwerp harer teederste zorgen, zij verwijderde ze van het kwaad en plantte de deugd in hunne harten.

Zij had eene bijzondere godsvrucht tot Maria, en tot den H. Rozenkrans, daarom voeden wij de vaste hoop dat God hare schoone ziel in genade heeft ontvangen.

Kinders en kleinkinderen gij hebt moeder op aarde gezien als uw voorbeeld zij is ten hemel gegaan om uw beschermster te worden. Hier bereidde zij u tot het leven, van ginder noodigt zij u uit tot de glorie. Zij die u opwekte tot het werk, den strijd en de deugd, vraagt voor u hierboven het eeuwig geluk. Vaartwel dan mijne beminde kinderen en kleinkinderen, ik ben aan uwe oogen onttrokken maar niet aan uwe liefde. Ik bewaar de zoete herinnering van uwe aangekleefdheid, en van de vertroosting die ik in uw midden genoten heb. Blijft in het goede volherden dan zal uwe hoop niet bedrogen wezen. Vergeet mij niet in uwe gebeden, heilige Communieën en goede werken.

Zoet Hert van Maria wees mijne toevlucht 300 d. af
Genadige Jezus geef haar de eeuwige rust 7 j. 7 q. af

Druk. Wed. O. Surdiacourt Nederbrakel.