

Gelukkig oogenblik waarop God ons roept, uit de droefheid tot de vreugden des hemels.

(Imitatio X.)



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

HORTENTIA VAN DER LINDEN

weduwe van Mijnheer

FRANCIES VAN DER LINDEN

geboren te Elst, den 27 November 1848 en
aldaar godvruchtig overleden den 24 October 1931.

Versterkt door de H. H. Sacramenten der Stervenden

Zij was lid der Confreriën van het H. Hart, van het
H. Sacrament en van de Voortplanting des Geloofs.

Voor dezen die den Heer dienen is er vrede in
het leven, vrede bij het afsterven, en vrede in de
eeuwigheid (H. Bonav.)

Zij was eenvoudig, vol geloof en vijandig van het
kwaad. (Job. I.)

Bemind van God en van de menschen, blijft ha-
re gedachtenis in zegen. (Eccles. XIV.)

Wat is de dood der rechtvaardigen ? De rust, het
einde van den arbeid, de belooning onzer beproe-
vingen, de prijs en de kroon van ons strijden.

(H. Joan Chrys.)

Vaartwel, beminde Broeders, Zusters en Bloed-
verwanten. Ik ben U slecht voorgegaan op den
weg; weldra zien wij elkander weder. Vergeet mij
niet en bidt voor mij.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (7. j & 7. q. a.)

Bermhertige Jesus, ik heb betrouwen op U.

(300 dagen aflaat.)

Bermhertige Jesus, geef haar de eeuwige rust.

(300 dagen aflaat.)

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt.