

De eerste genade die God den mensch schenkt is hem eene moeder te geven naar Gods hart. Card.P

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mevrouw

**JOSEPHINE MARIA VAN DER LINDEN**

Echtgenoot van Mijnheer

**JULES D'HONT**

Lid van verscheidene godvruchtige genootschappen.  
geboren te Sinte Maria-Audenhove den 23 April 1875  
en godvruchtig in den Heer ontslapen den 3 Mei 1939  
Versterkt door de genademiddelen onzer Moeder  
de H. Kerk, in de Kliniek St-Elisabeth te Zottegem.  
Gesterkt door den Pauselijken zegen in Articulo Mortis

\*\*\*\*\*

In de maand toegewijd aan de Goddelijke Moeder, wien de overledene vurig vereerde, heeft hare ziel gelouterd door langdurig lijden en zware beproevingen, dit tranendal voor een beter vaderland verlaten.

Zij was een toonbeeld van plicht en moederliefde die zich ten beste heeft gegeven, zich opgeofferd voor degenen die zij lief had.

Dierbare Echtgenoot, te vroeg heeft God mij tot Hem terug geroepen doch zijn Heilige Wil geschiede.

En gij mijn Lieve Zoon, houdt de gedachtenis uwer Teerbeminde Moeder in eere, wees hare lessen in-dachtig, troost en steun uw Vader. Ik zal U wederzien en uw hart zal zich verblijden en niemand zal onze vreugde nog ontnemen. (Joannes XXI. 22.)

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

Zoet Hart van Jezus wees mijn liefde. 300 d. afl

.....  
Druk. O. Schautteet & Zoon, Trapstraat Zottegem