

De hooge ouderdom, bereikt op den weg der rechtvaardigheid, is eene kroon van hooge waarde.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

KAREL VAN DER LINDEN

weduwnaar van Mevrouw

Marie-Theresia Van Den Borre

geboren te St Maria-Audenhove, den 15 November 1840, en godvruchtig overleden te St Martens-Lierde, den 5 December 1935. Versterkt door de H. H. Sakramenten.

*Lid van 't Broederschap der H. Barbara
en van het Apostolaat des Gebeds.*

Een kristen met een oprecht geloof en een onberispelijk gedrag oefent in zijne omgeving een weldoenden invloed uit ten goede, en wordt onvermijdelijk geëerd en geacht onder de menschen; in oprechtheid en ongeveinsdheid van zijn levenswandel draagt hij met zich de verzekering van Gods vriendschap en zegen. Zoo was de overledene voor ons allen een toonbeeld van waar kristelijk leven, van eenvoud in de dagelijks volbrachte plicht. Zijn gedachtenis blijft in aanzien bij de levenden en zijn naam staat hoog aangeschreven bij God.

Sterven is niets voor dezen die altijd bereid zijn; sterven is geboren worden, is een ellendig leven eindigen en een volzalig leven beginnen.

Als trouw lid van 't apostolaat des Gebeds droeg hij dagelijks — ook zijn lijden — op tot eer en glorie van God en de zaligheid zijner ziel.

Zeer beminde kinderen en kleinkinderen, die mij zoo liefdevol en zonder verpoozen hebt bijgestaan tot in den dood, hebt dank om uwe genegenheid! Weent niet zooals dezen die geen hoop hebben. Staat sterk in het geloof, zooals ge van mij gezien en gehoord hebt, en dat alleen in het stervensuur troost en voldoening geeft. In uwe godvruchtige gebeden vraag ik een blijvende gedachtenis.

Mijn Jesus barmhartigheid!

(100 d. afl.)

Drukkerij V. Van Nieuwenhove, Geeraardsb. B. 23699.