



Biddt voor de Ziel

VAN MIJNHEER

LUCIEN VANDERLINDEN

ECHTGENOOT VAN MADAME

VIRGINIE VAN TWEMBEKE

Deurwaarder te Nederbrakel

Vereerd met de Burgerlijke Medalie en het Kruis van 1^e klas

Geboren te Voorde den 7 Mei 1839

en overleden te Nederbrakel den 3 Mei 1905.

Die brave vader heeft altijd geleefd in de eerlijkheid, in de algemeene achting, in de verkleefdheid van zijn huisgezin. Ook bewees hij geerne dienst aan iedereen daarom wordt zijn afsterven betreurt.

Voor zijne vrouw was hij een man vol van liefde en toegenegenheid, voor zijne kinderen was hij een vader vol van teederheid en zachtmoedige strengheid. — De Heer heeft hem gansch willen zuiveren door de beproevingen die Hij hem overzond, welke hij aanvaarde met volle onderwerping en verdueligheid.

Bemide Echtgenoot, vaarwel, wees mij indachtig maar weest in uwe droefheid niet ontroostbaar. Dat de vrede in welke ik getreden ben, de smart van mijn verlies lenige.

En gij, mijne lieve kinderen, bevljigt al wat oprecht is, al wat tot stichting dient, al wat deugdzaam en loffelijk is, bemint en eert uwe moeder en de God van vrede zal met u zijn. Hebt ook duizendmaal dank voor al de goede zorgen welke gij voor mij gehad hebt. Philip. IV.

Nog eens, vaarwel, en tot wederziens in den Hemel.

Mijn Jezus barmhartigheid! (100 dag. afl.)

R.

I.

P.