

O Heilig Kruis, onder uwe schaduw zal ik hopen en rusten.



BID VOOR DE ZIEL VAN
Mijnheer

Louis-August VAN DER LINDEN

weduwnaar van

MEVROUW JULIA VAN HEGHE

geboren te Ste Maria-Audenhove,
den 23 Juli 1837 en er godvrychtig overleden
den 20 December 1919, voorzien
van de HH. Sacramenten der Stervenden.

Hij was lid van de Confrerie van den
H. Antonius, van den Wekelijkschen Kruisweg en
van de Congregatie der christene mans van
den H. Hubertus; van de voortplanting van het Geloof.

~~o God! wie zal in uwen Hemel mogen tre-~~
~~den 23 Juli 1837 en er godvrychtig overleden~~

zuiver van hert is en die geen kwaad doet aan
zijn evenmensch. Psalm.

Wat zoete vertroosting in 't uur des doods
te mogen denken dat men getrouw zijne plich-
ten voibracht heeft en dan sterft, bijgestaan
door alle godsdiensttroost, omringd van
dezen die men op aarde beminde. Fén.

De duurzame overledene was een goede
echtgenoot, een voorbeeldige vader, die altijd
met groote zorg en getrouwheid zijne plich-
ten vervulde. Verduidig, kloekmoedig en met
onderwerping aan Gods wil, verdroeg hij de
ongemakken van den hoogen ouderdom om-
dat hij al zijne hoop op God stelde.

Het is een ware troost voor zijne kinderen
te mogen herdenken zijn levendig geloof,
zijne goede zeden en christelijke levenswijze.

Vaartwel, beminde Kinderen, ik verlaat u
voor 't eeuwig Vaderland; goede vrienden
der Congregatie, bidt voor mijne onsterfelij-
ke ziele.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. 7j. & 7 q. a.

Dr. A. Van Den Driessche, Nederbrakel.