

Geloofd zij Jezus-Christus, Amen. (100 dag. afl.)



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

**Gustaaf VAN DER LINDEN**

echtgenoot van Mevrouw

**ROSALIE ROSCAM**

geboren te Nederbrakel, den 13 Februari 1853 en  
aldaar godvruchtig overleden den 24 Mei 1913.

*Versterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden*



Houdt u bij Jezus in het leven en in de dood, en  
beveelt u aan de barmhertigheid van Hem die alleen  
u helpen kan wanneer u alles verlaat.

De Heer kwam ter hulpe op het bed zijner  
smerten. PSALM. 40.

Hij was een godsdienstig en rechtschapen man.  
Hij wandelde onberispelijk in de geboden des  
Heeren, hij nam acht op de wegen van zijn huis  
en heeft zijn brood in ledigheid niet geëten.

Vaartwel, duurzame Echtgenote en Kinderen die  
getuigen zijt geweest van mijn lijden, zorgen en  
verduldigheid, hebt dank voor uwe verkleefdheid  
en gedurige hulp. Ik kan het u met niets instaan  
dan met een gebed bij God. Ik beloof het u stellig  
en gij ook zult mij indachtig blijven.

Heilig Hert van Jezus wees mijne liefde.

(300 dag. aflaat.)

**R. I. P.**

---

Nederbrakel, Drukk. Oscar Surdiacourt