

Gelukkig de eenvoudigen, want zij zullen de
vrede genieten. Imit. Christi, I, 11.



BID VOOR DE ZIEL

van Juffrouw

Maria-Isabella-Jozefa VAN DER LINDEN

geboren te Sint Martens-Lierde den 14 Augusti 1869
en er godvruchtig overleden den 24 Juni 1934,
gesterkt door de Troostmiddelen onzer Moeder
de H. Kerk.

*Zij was lid der Congregatie van O. L. Vrouw
en van de Derde-Orde van St Francisus.*

Zij leefde in eenvoud, werkzaamheid en gods-
vrucht. Van haar teederste jaren af in het geloof en
de christelijke levenswijze opgeleid, heeft zij steeds
de schoone deugden van het christendom beoefend.
Het was haar aangenaam in de nabijheid der kerk
te wonen en haar leven te heiligen. Immer bekom-
merd met 's Heeren dienst en wetten, wijdde zij een
ruim deel van haar leven aan godvruchtige oefen-
ingen. Zoo mocht zij vele verdiensten aanwerven,
waarvoor de Heer haar ruimschoots zou beloonen.

God heeft haar bereid gevonden, want haar leven
was eene gedurige bereiding tot de dood.

Hoe zoet is het te sterven, na een getrouw kind
te zijn geweest van Maria, en na eene bestendige
godsvrucht gekoesterd te hebben tot het Hart van
Hem die ons moet oordeelen. Gelukz. Marg.

Mijne beminde Bloedverwanten, dat mijne schei-
ding U niet te veel bedroeve, want het is geschied
zooals God het gewild heeft; en hetgeen Hij wil
is goed. Hebt dank, gij allen die mij gekend en
bemind hebt, voor uwe teederlijke zorgen en gene-
genheid. God loone U! Weest mij indachtig in uwe
gebeden en heilige missen.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

(300 d. afl.)