



Bid voor de ziel

van Mejuffer

Maria-Clemencia VanderLinden

dochter van

EUGEE en EMMA ROELANDT

geboren te Nederbrakel, den 16 October 1909, en
aldaar godvruchtig overleden den 23 Februari 1934.
Versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.

Lid van de Congregatie van O. L. Vrouw
en leveraarster van de Pauselijke Missiewerken.

De Heer had haar begaafd met eene schoone ziel: ongeveer was zij openhertig, vol zelfopoffering en toewijding aan hare dagelijksche bezigheden. Zij vreesde God en verwijderde zich van het kwaad.

Ontnomen door een onverbiddelijke ziekte in de volle kracht des levens was zij tot hooge volmaaktheid geklommen. Niet tegenstaande de lichaamspijn en ongemakken haar afbeulden, bleef zij kalm en gelaten. Nimmer ontgleed een klacht hare lippen, maar gansch overgegeven aan Gods H. Wil, droeg zij gedurig haar lijden op in vereeniging met dit van haren goddelijken Meester, die haar thans tot Hem genomen heeft; om haar te beloonen voor haar deugdzaam leven.

O Maria, mijn heilige Moeder, Gij weet het, na Jezus is het in U dat ik al de hoop mijner eeuwige zaligheid gesteld heb.

H. Alf.

Teergeliefde Ouders, Broeders en Zusters, vaartwel! Weent niet, weldra zullen wij elkander weerzien in den hemel. Ik dank u allen die mijn lijden verzacht hebt en zal het u vergelden hier boven bij God.

H. Hert van Jezus, ik betrouw op U. 300 d. afl.

Maria, zonder vlek ontvangen, bid voor ons die onze toevlucht nemen tot U, 100 d. afl.