

De koninklijke weg van het kruis is de zekerste
weg ter zaligheid. Thom. à Kemp.



BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

Maria-Theresia Van Der Linden

weduwe van Mijnheer

EDUARD VUYE

Echtgenoot van Mijnheer

LEOPOLD VUYE

geboren te Segelsem, den 3 October 1851 en over-
leden te Nederbrakel, den 31 Augusti 1917.

Versterkt door de HH. Sacramenten.

LID VAN DE

DERDE ORDE VAN DEN H. FRANCISCUS VAN ASSISEN.

Omdat gij aangenaam waart aan God, was het
noodig dat gij beproefd werdt. Tob. XXII. 13.

Groote pijnen heb ik geleden in mijn lichaam,
vele droeve dagen en slapeloze nachten heb ik
geteld: maar ik heb mijn lijden, o Heer, met vreugde
des harten gedragen om uwentwille. 2 Mach. VI.

Zij was eenvoudig en oprecht, vreesde God en
verwijderde zich van het kwaad, geene gemeen-
schap heeft zij gehad met deze die in lichtzinnig-
heid wandelen. Job. I. Tob. III.

En nu, Heer, doe met mij volgens uw wil en
beveel dat mijne ziel in vrede ontvangen worde:
want het is mij dienstiger te sterven dan te leven.
Tob. III. 6.

Vaarwel, beminde Echtgenoot, heb dank over
uwe goede zorgen, en gij allen, Bloedverwanten en
Vrienden die mij bemind hebt, vertroost u met mij,
ik verlaat eene aarde van ellenden voor een rijk
van vrede. H. Cath.

Zoet Hart van Maria, wees mijn toevlucht.

(300 dag. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. Oscar Surdiacourt.