

Ten Paradijze geleiden U de Engelen!  
Offic. Liturg



ZALIGE GEDACHTENIS

van Mevrouw

**MARIA - SYLVIA VAN DER LINDEN**

Weduwe van Mijnheer

**DOKTER VICTOR VAN DER DONCKT**

geboren te Ste Maria Audenhove, den 8 Sept. 1860,  
en godvruchtig aldaar overleden den  
26 Nov. 1927. Versterkt door de H.H. Sacramenten  
Zij was lid der Congregatie van de Christene  
Vrouwen en van al de godvruchtigenootschappen  
der parochie.

Te middernacht ontstond een geroep: zie 'de  
bruidegom komt. Ga hem te gemoet: en zij die be-  
reid was, ging met Hem binnen ter bruiloft!  
Math, XXV 6-10

Wij herinneren ons hoe godvruchtig en heilig  
zij voor God leefde, en hoe zij, die ons eensklaps  
ontnomen is, door zachtmoedigheid en goedheid  
jegens ons uitmuntte. S. August. IX.

Nu dat zij ons ontnomen is, beseffen wij nog meer  
hoe zij onze liefde en eerbied waardig was, en wel-  
ken kostbaren schat wij hebben verloren. Maar  
vol onderwerping spreken wij de woorden: O Heer  
uw heilige Wil geschiede.

Bemide Kinderen, mijn roem en mijne kroon,  
ik begrijp hoe pijnlijk het u valt van mij te moeten  
scheiden: ik ook wenschte nog eenigen tijd te leven  
voor uw geluk, Doch de Heer heeft er anders over  
beschikt; zijn H. Hart weze uw troost en uwe  
sterkte. Blijft vereenigd door de banden der liefde,  
onthoudt mijne lessen en volgt mijne voorbeelden,  
vergeet mij niet in uwe gebeden en Communien, en  
tot wederziens in den Hemel.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.  
(300 d. afl.)

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.  
(7 jaar en 7 quadr. afl.)

R. I. P.

Sottegem, dr. Haegeman-Cousy.