

Sterven is niet, niet als het uitgaan der slapende
lichten,
Als weer de zonne in de renbane schiet.
(G. Gezelle)



Van haar kinderjaren af heeft zij de weg van
vrede en rechtvaardigheid bewandeld. Zij was
eenvoudig en rechtzinnig, godvrezend en stand-
vastig in haar geloof. (Prov.)

Steeds bereid te helpen waar nood was, bracht
zij door haar minzame glimlach en goede raad,
vertrouwen en levensvreugde in vele harten. Haar
opgewekt gemoed — vrucht van een rein geweten —
maakte het voor ieder een vreugde haar te ont-
moeten. Thans is zij de oogst gaan plukken welke
zij tijdens haar lang en deugdzaam leven zo zorg-
vuldig heeft voorbereid; de Heer is haar licht en
haar vreugde in de schittering van zijn Oneindigheid.

Hebt dank, dierbare zuster, familieleden en vrien-
den, voor al het goede dat gij mij gedaan hebt, en
gij vooral Eerwaarde Zusters voor de liefderijke
zorgen waarmede gij mij hebt bijgestaan in mijn
laatste ziekte. Vaartwel gij allen en tot weerziens
in een beter leven.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 d. afl.)

De Familiën Van der Linden, Eeman,

Bedanken.

Druk. V. Van Nieuwenhove, Markt, Geraardsb.