

Gelukkig zij die in den Heer sterven. Apoc. XIV



BID VOOR DE ZIEL.

van Mejuffer

Marie-Jeannette VAN DER LINDEN

geboren te Nederbrakel, den 14 Mei 1854
en aldaar overleden den 2 October 1928

Versterkt door de HH. Sacr. der stervenden

Lid der Congregatie van O. L. V.

Van hare jongheid af, heeft zij gewandeld op de wegen des Heeren, zijne geboden in acht genomen en van ganscher harte Hem zoeken te behagen. Zij is in vrede in den Heer ontslapen.

Dit is onze roem, de getuigenis van ons geweten dat wij in de eenvoudigheid des herten en in de gerechtigheid Gods in deze wereld gewandeld hebben. 2. Cor. 12.

Ik verlaat eene aarde vol ellenden voor een rijk van eeuwig geluk, onze scheiding zal niet langdurig zijn. Het eenigste dat ik van U verlang is dat gij mij zoudet herdenken in uwe gebeden.

De godsvrucht tot Maria is een onderpand van zaligheid. Die Maria beminnen genieten troost in hun leven en rust in de uur der dood. H. Alph.

Bemide Zusters en Bloedverwanten hebt dank voor uwe liefderijke zorgen binst mijne ziekelijkheid, betoont mij uwe liefde met voor mij te bidden Gij vooral mijn Broeder priester, wees mij indachtig aan het altaar des Heeren.

Mijn Jezus, bermhertigheid. 100 d. afl

H. Hart van Jezus weest mijn heil 300 d. afl.

Dr. O. van Nieuwenhove, Nederbrakel.