

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. Amen.



## Bid voor de ziel

van Mevrouw

**Marie-Theresia VAN DER LINDEN**

weduwe van Mijnheer

**FRANCIES DE PESSEMIER**

geboren te Elst den 27 Juli 1852, en godvruchtig  
overleden te Nederbrakel den 1 Oktober 1937,  
versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Zij was lid van de Derde Orde van den  
H. Franciscus van Assisië.

---

De hooge ouderdom is een eerekroon wanneer hij  
gevonden wordt op den weg der gerechtigheid.

Prov. XVI-31.

Ik heb altijd in uw tegenwoordigheid gewandeld  
o Heer! Gij hebt mij bij de hand genomen en vol-  
gens uw H. Wil geleid!... Wat heb ik op aarde  
anders gewild dan U... Gij zijt de sterkte van mijn  
hart en mijn erfdeel in de eeuwigheid. — Ps. 72 —  
Haar eervoudig en edel gemoed, haar deugdzaam  
en godsdienstig leven strekken tot stichting van allen  
die haar kenden.

Zij zag met groote gerustheid de dood naderen,  
omdat zij versterkt was door haar levendig geloof  
en haar kristene hoop.

De deur des Hemels staat open voor wie zijn  
betrouwen op Maria heeft gesteld.

H. Alph. van Ligorie.

Mijn duurbare Kinderen en Kleinkinderen, vergeet  
de lessen van uw moeder nooit, maar bewaart ze  
diep in uw hart, en houdt ze steeds voor oogen.  
Hebt allen dank voor uw genegenheid en vergeet  
mij niet in uw gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.  
300 d. afl.

R. I. P.

---

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt.