

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS

AMEN.



TER ZALIGER GEDACHTENIS VAN

Jufvrouw

PAULINA VAN DER LINDEN

geboren te Nederbrakel,
den 18 Maart 1833 en aldaar overleden,
den 4 Februari 1919,
versterkt door de HH. Sacramenten der Stervenden.



Eene eerekroon zijn de hooge jaren die op de wegen der gerechtigheid gevonden worden.

Prov. XVI. 8.

De ongerechtigheid heb ik gehaat en verfoeid, maar uwe wet, o Heer, heb ik bemind. Uit ganscher hert heb ik u gezocht en op den weg uwer bevelen heb ik mijn genoeg gevonden.

Ps C. XVIII.

Die in leven, lijden en sterven zich aan den heiligen wil Gods overgeeft, ontslaapt in vrede.

H. Alph.

Bemide Bloedverwanten, met immer aangroeiende liefde hebt gij mij de teederste zorgen en hulp verleend; heb duizendmaal dank. Weent niet over mij, ik zal u beminnen in den Hemel gelijk ik u op aarde bemind heb. Het innigste wat ik nog van u verlang is van mij indachtig te zijn in uwe gebeden.

Mijn Jezus, bermhertigheid!

100 d. afl.

R. I. P.

Nederbrakel. — Drukk. We O. Van Nieuwenhove.