

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS! AMEN.



BID VOOR DE ZIEL
VAN MIJNHEER

PETRUS VAN DER LINDEN

WEDUWNAAR VAN

PAULINA KINT

geboren te Nederbrakel
den 6 Maart 1843, en aldaar godvruchtig overleden
den 22 April 1919.

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.

Lid van 't genootschap van den H. Franciscus-Xaverius.

Hij was een goede kristene die God en zijne kerk beminde en tot voorbeeld diende van zijnen evenmensch. Zorgvuldige vader was hij gedurig bekommerd met het welzijn zijner kinderen waarvan hij het geestelijk en het tijdelijk goed met zooveel iever heeft bewerkt. Zijn gedrag en handelwijze waren eenvoudig, rechtzinnig en vol bereidwilligheid en goedheid.

De haastige dood stoot de rust niet van den rechtveerdige.

Gij weet hoe redelijk onze droefheid is over het verlies van eenen zoo wijzen en zorgvuldigen vader! Wie was ons noodzakelijker? Wie beminde ons teederder?
H. Bernard.

Mijn allerliefste kinderen, ik verlaat u zoo schielijk om bij uwe beminde moeder te gaan. Gij hebt ons altijd bemind, wij blijven u ook beminnen hierboven in den hemel, waar wij voor u zullen ten beste spreken. Hebt elkander lief en vergeet ons niet in uwe gebeden

Zoet Hert van Jesus, wees mijne liefde. 300 d. a.

Zoet Hert van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

R. I. P.

Nederbrakel, Jos. Radys-Galle, Neerstraat.